

Godsdienst

Het vak godsdienst helpt je de wereld om je heen beter te begrijpen. Als je de krant leest of het nieuws op tv kijkt, zie je dat veel zaken die voorbij komen een direct of indirect verband met godsdienst hebben: het vredesproces in Israël/Palestina, de strijd tegen IS in Syrië en Irak, het grensconflict tussen India en Pakistan, spanningen in Noord-Ierland tussen katholieken en protestanten, kwesties rond abortus en euthanasie, discussies over hoofddoekjes et cetera. Al deze dingen kun je moeilijk plaatsen als je niets weet van de oorsprong en achtergrond van godsdiensten en hun gebruiken. Op het Visser krijg je in de bovenbouw godsdienst *tot* je eindexamenjaar.

4 havo

In de vierde klas van de havo behandelen we het hindoeïsme en boeddhisme. We gaan in op begrippen als reïncarnatie, ahimsa, meditatie, wereldverzaking en bestuderen de geschiedenis en basisideeën van deze godsdiensten. In de tweede helft van het jaar gaan we debatteren en houden we ons bezig met ethiek: hoe gaan we op een goede manier met elkaar om? Het jaar wordt afgesloten met een 'egodocument', waarin de leerling zijn of haar levensbeschouwelijke ontwikkeling van de afgelopen jaren onder de loep neemt.

4 en 5 vwo

In de vierde klas van het vwo behandelen we het hindoeïsme en boeddhisme. We gaan in op begrippen als reïncarnatie, ahimsa, meditatie, wereldverzaking en bestuderen de geschiedenis en basisideeën van deze godsdiensten. In de tweede helft van het jaar gaan we debatteren en houden we ons bezig met ethiek: hoe gaan we op een goede manier met elkaar om? In de vijfde klas verdiepen we ons in kwesties rond wetenschap, filosofie en godsdienst zoals de schepping, verschillende mensbeelden, de menselijke geest en leven na de dood. Het jaar wordt afgesloten met een 'egodocument', waarin de leerling zijn of haar levensbeschouwelijke ontwikkeling van de afgelopen jaren onder de loep neemt.



Afbeelding van Jezus als 'Pantokrator', de 'al-beheerser', Aya Sofia, Istanbul