

Het verhaal van Hans de Jong

Overleden op 28 oktober 1944 (38 jaar oud)



Hans de Jong (Hantje) was van 1933 tot en met 1941 als godsdienstleraar verbonden aan Christelijke HBS aan de Kagerstraat in Leiden. Hij werd op 11 maart 1906 in Burgwerd in Friesland geboren en ging in 1927 theologie studeren aan de VU in Amsterdam. Na zijn kandidaatsexamen in 1932 wordt hij hulpprediker in Voorburg. Tijdens die tijd wordt hij in 1933 godsdienstleraar in Leiden aan de christelijke HBS. Daarvoor reist hij drie dagen van Voorburg naar Leiden.

In januari 1935 wordt hij predikant in Hoek van Holland. Tijdens zijn werkzaamheden komt hij veel in aanraking met soldaten die in Hoek van Holland gelegerd zijn tijdens de mobilisatie. Zijn huis wordt een centrum waar de militairen altijd welkom zijn. Op zondagmorgen, na de kerkdienst, is de pastorie soms overvol met militairen, waaronder veel mariniers. Daarnaast biedt hij ook pastorale zorg aan een vluchtelingenkamp met Joden in Hoek van Holland.

Als de oorlog in mei 1940 werkelijk uitbreekt, neemt het aantal vluchtelingen in de regio toe. Vooral veel inwoners uit het zwaar gehavende Rotterdam komen als vluchteling aan en hebben hulp en onderdak nodig. De oorlog is begonnen en de hulp aan onderduikers ook. De meidagen zijn voor Hans de Jong bewogen

maanden, waarin hij veel pastoraal werk verzet in zijn gemeente en daarbij veel mensen hulp en troost biedt.

In augustus 1941 wordt hij predikant in Rotterdam-Charlois in een stad die door de oorlog zwaar getroffen is. Zijn werk als predikant eist al zijn aandacht en energie op en langzaam maar zeker raakt hij ook betrokken bij het illegale verzet.

In 1943 begint dat met het hulp bieden aan onderduikers. Hij wordt lid van de L.O. en de K.P. in Rotterdam-Zuid. Verder wordt hij actief in de spionagegroep Albrecht en maakt hij deel uit van de “zwarte” of “illegale” A.R. partij in Rotterdam. De verzetsgroep wordt in 1944 opgerold. Hans de Jong wordt met enkele anderen op donderdag 26 oktober 1944 door de SD gearresteerd en naar het gebouw van de SD aan de Heemraadsingel gebracht en daar verhoord en gemarteld. Twee dagen later worden Hans de Jong, Willem van der Schee, Ab de Soet, Hans Hovius en Chris Cattel zonder vorm van proces veroordeeld tot de dood voor het vuurpeloton. Op 28 oktober 1944 wordt hij gefusilleerd.

Op zondag 29 oktober 1944 wordt in een kerkdienst meegedeeld dat ds. Hans de Jong gefusilleerd is. Het nieuws van de dood van hun dominee maakt een enorme indruk op de gemeente. Op donderdag 2 november 1944 wordt Hans de Jong op de begraafplaats in Crooswijk begraven. Alleen enkele familieleden mogen daarbij aanwezig zijn.

Voor een uitgebreide levensloop en zijn activiteiten in het verzet wordt verwezen naar de website www.hantjedejong.nl. Op deze website is ook een pagina gewijd aan het oorlogsmonument (de plaquette met de twintig namen) in het Visser 't Hooft Lyceum aan de Kagerstraat in Leiden.

