

Het verhaal van Theodoor Jan van Haaften

Overleden op 9 december 1943 (29 jaar oud)

Theodoor Jan van Haaften heeft in de jaren 1929 t/m 1931 in de onderbouw gezeten van de Christelijke HBS aan de Kagerstraat in Leiden. Hij was later sergeant infanterie in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Hij is overleden in het Jappenkamp Non Pladuk I. Dit kamp was het basiskamp van de gehele Birma-spoorlijn, eerst als werkkamp, later als hospitaalkamp. Dit kamp was het hoofdkwartier van groep 1. Er was een (grote) begraafplaats. In december 1943 werd aan de overkant van de weg een tweede kamp (Non Pladuk II) gebouwd. Op een gegeven moment werd dit kamp geheel overgebracht naar Kamp I, waarna in Kamp II Japanse soldaten en Tamils werden ondergebracht. Er waren oorspronkelijk geen schuil-loopgraven. Pas na een bombardement werden deze naast de barakken gegraven. Het kamp werd (na de bombardementen) op 22 februari 1945 opgeheven.

