

## ***Het verhaal van Adrianus Kapteyn***

Overleden op (12 december 1944) (24 jaar oud)

Adrianus Kapteyn heeft in het schooljaar 1931/1932 in de 2<sup>e</sup> klas gezeten van de Chistelijke HBS aan de Kagerstraat in Leiden. Later werkte hij als kantoorbediende bij het vervoersbedrijf Van Gend&Loos. Hij was actief in het verzet. Hij is in 1944 als onderduiker weggehaald uit Katwijk en is daarna omgekomen door ziekte in het Duitse arbeidskamp Ladelund wat een buitenkamp was van het concentratiekamp Neuengamme (bij Hamburg).

