

Het verhaal van Pieter van Lienden

Overleden op (18 september 1944) (27 jaar oud)

Pieter van Lienden heeft in de jaren 1931 t/m 1934 in de onderbouw gezeten van de Christelijke HBS aan de Kagerstraat in Leiden. Hij was later officier machinist bij de Rotterdamse Lloyd. Na veel oorlogselende is hij in een Jappenkamp op Java geplaatst en later naar Sumatra gevoerd per schip. Tijdens deze reis is het schip, genaamd "Junyo Maru", in de Indische oceaan ten westen van Sumatra getorpedeerd door een Engelse onderzeeboot op 18 september 1944. Op dit Japanse vrachtschip was geen vracht aan boord maar wel 4200 Indonesische dwangarbeiders en 2500 krijgsgevangenen waarvan de meesten Nederlander waren. Pieter is op 18 september 1944 na deze torpedering verdronken.

