

## Het verhaal van François van den Berghe

Overleden op 18 augustus 1942 (24 jaar oud)

François van den Berghe heeft in 1937 eindexamen HBS B gedaan aan de Christelijke HBS aan de Kagerstraat in Leiden. Hij heeft geprobeerd met zes anderen de Noordzee over te steken naar Engeland. Dit is mislukt. Ze zijn aan de Duitsers overgeleverd. Hij kwam terecht in de gevangenis van Scheveningen ("Oranjehotel"). Op 18 augustus 1942 om 13.00 uur is hij gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte nadat een gratieverzoek was afgewezen.

### Waalsdorpervlakte



Eerste herdenking, 1946

Op 3 mei 1946 werd een monument onthuld om de ruim 250 burgers te herdenken die werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Velen waren verzetsstrijders, enkelen waren Engelandvaarders.

Het bestaat uit een gedenksteen en 4 fusillade kruizen, die in 1946 van hout waren en in 1980 door bronzen kruizen vervangen werden.

De eerste grote executie vond plaats op 13 maart 1941, toen 15 Geuzen en 3 februaristakers werden doodgeschoten. Jan Campert schreef een beroemd geworden gedicht hierover.

De volgende 8 Engelandvaarders werden hier gefusilleerd:

18-08-1942: François van den Berghe

18-08-1942: Henk Hart

19-11-1942: Epi Broches

20-11-1942: Herman Broeckmans

07-12-1943: Kurt Peters

08-03-1945: Richard Barmé, Frederik Hoogewoning en Wim Hoogewerff