

## ***Het verhaal van Eugenie Christiane Beckman***

Overleden op 24 augustus 1940 (18 jaar oud)



Eugenie Christiane (Tineke) Beckman heeft in de jaren 1935 t/m 1937 in de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> klas gezeten van de Christelijke HBS aan de Kagerstraat in Leiden. Het gezin Beckman is daarna verhuisd naar Zeist. Later volgde zij een opleiding tot onderwijzeres in Utrecht. Tineke kwam op 24 augustus 1940 in Zeist om het leven als gevolg van een vliegtuigbom die ongelukkigerwijs dicht bij het huis terecht kwam waar het gezin Beckman woonde. Tineke was de jongere zus van Hans Beckman. Hans heeft hier ook op school gezeten maar zijn naam komt niet op de plaquette voor. Waarom dat zo is wordt duidelijk in het volgende bijzondere verhaal.

## **Van hel naar huwelijk** *(het verhaal van Hans en Noëmi Beckman)*

**Noëmi Beckman-Trpin uit Leiderdorp trouwt kort na de tweede wereldoorlog in 1947 'met de handschoen' met Hans Beckman (de oudere broer van de in de oorlog omgekomen Tineke Beckman). Deze Hans had ze slechts één keer ontmoet in 1944 op één van de meest bizarre plekken van de wereld: Auschwitz. Het huwelijk zal bijna 65 jaar duren. Het even aangrijpende als bizarre liefdesverhaal van de twee kampoverlevenden is zó bijzonder.**

Als koerier voor het lokale verzet in Ljubljana in toenmalig Joegoslavië wordt Noëmi in 1943 opgepakt en zonder proces of veroordeling op het eerste transport van bejaarde Joden naar Auschwitz-Birkenau gestuurd. Het hele transport wordt bij aankomst direct doorgesluisd naar de gaskamers. Noëmi: „Op de drempel van de gaskamer maakte een SS'er een opmerking in de trant van 'jullie Joden'. Ik zei toen: 'Maar ik ben helemaal geen Jood.' 'Dan hoor je hier ook niet', zei die man en plukte me als enige uit de groep.

Hans Beckman is cadet-sergeant aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda als Duitsland Nederland binnenvalt. Het eerste oorlogsjaar gaat niet onopgemerkt aan zijn familie voorbij. Hans en zijn vader, een oud-officier van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), raken al vrij snel betrokken bij allerlei verzetsactiviteiten. Zijn zus Tineke Beckman komt om bij een bombardement en vader Beckman wordt door de Duitsers opgepakt. Hans besluit als 21 jarige daarom, samen met zijn jongere broer Rob van 18, naar Engeland te gaan om dienst te nemen. Maar hun vlucht eindigt in Auschwitz.



*Hans Beckman in 1943:*

*"In het kamp werden we van al onze lichaamsbehaarung ontdaan, moesten we onder de douche en daarna in een bak met desinfecterende vloeistof die ontzettend brandde op de pasgeschoren plekken. Daarna kregen we wit en blauw gestreepte kampkieren. We kregen een papiertje met ons nummer. Ik had nummer 45218 en Rob kreeg nummer 45219. De volgende dag zou dat op onze arm getatoeëerd worden."*

Op 6 juni 1944 ontmoet hij in het kamp toevallig Noëmi. Hoewel contact tussen mannen en vrouwen levensgevaarlijk is, heerst er die dag een rommelige sfeer in het kamp omdat het nieuws van de geallieerde invasie Auschwitz heeft bereikt. In de chaos van het moment lukt het hem om contact met haar te krijgen. Hij is op slag verliefd.



*Noëmi Beckman-Trpin*

Noëmi: “Hij zei dat hij met me wilde trouwen als we de oorlog zouden overleven. Ik moest daar wel een beetje om lachen.” Toch geeft ze haar adres in Ljubljana. Als Auschwitz in 1944 door de Duitsers wordt ontruimd, gaat Noëmi naar het eveneens beruchte concentratiekamp Ravensbrück. Hans weet onderweg naar concentratiekamp Mauthausen samen met zijn broer te ontsnappen. Eenmaal terug in Nederland neemt Hans weer dienst in het leger. Hij gaat als militair naar Nederlands-Indië en traceert het meisje uit het kamp in communistisch Joegoslavië. „We wilden trouwen, maar hoe? Hans zat in Nederlands-Indië en ik mocht mijn land niet uit”, vertelt Noëmi. „Ik heb toen Hans’ moeder gemachtigd om namens mij te trouwen.” Op 14 februari 1947 – nu de meest romantische dag van het jaar, toen nog een datum zonder bijzondere betekenis – trouwt het stel in Delft. Noëmi wordt per telegram van het huwelijk op de hoogte gebracht en kan dan achter haar uitreisvisum

aan. Een paar maanden later ziet het verliefde stel elkaar voor het eerst in vrijheid op een station in Parijs, nu als man en vrouw. Ze blijven hun hele leven samen en krijgen twee kinderen, die – zoals dochter Sonja (68) verwoordt – ‘met het heftige kampverleden zijn opgegroeid’. Hans Beckman overleed in 2011.

*Bron: Telegraaf 17 januari 2018 (bewerkt)*



*Hans Beckman in 2009*



*Noëmi Trpin in 2018*



De verliefde Noëmi en Hans Beckman na de oorlog op de Hofweg in Den Haag. De twee hadden elkaar bij toeval ontmoet in Auschwitz-Birkenau.