

## ***Het verhaal van Eduard Vrolijk***

Overleden op 9 maart 1945 (25 jaar oud)

Eduard heeft in 1942 eindexamen HBS A gedaan aan de Christelijke HBS aan de Kagerstraat in Leiden. Hij studeerde daarna in Den Haag aan het instituut voor lichamelijke opvoeding. Toen hij op 9 maart 1945 op de fiets naar Den Haag ging is hij bij Wassenaar door een bomscherp dodelijk getroffen.

